



Ove Korsgaard

Torsdag den 6. marts 2014 - kl. 19.30 i Støberisalen

Solskin for det sorte muld

Professor Ove Korsgaard er født (1942) og opvokset på Hvidbjerggaard i en familie som gennem flere generationer har medvirket til både den økonomiske og kulturelle udvikling på vores ø. Der har i slægten været deltagere i 1800-tallets folkelige vækkelser, og deres sønner og døtre er som en naturlig følge af det taget på højskole, og har dernæst igen været aktive i dannelsen af frimenighed og friskole og endelig og ikke mindst spillet betydelige roller i andelsbevægelsens foretagender. Forfatterens far, Axel Korsgaard, var i mange år sognerådsformand i Hvidbjerg og kom så efter 1970 med i Morsø kommunalbestyrelse, hvor han bl.a. blev formand for teknisk udvalg.

Ove Korsgaard har i sin bog *Solskin for det sorte muld* taget udgangspunkt i sin familiehistorie og så forbundet den med en bredere samfundsskildring – sådan som også en tidligere gæst i biblioteksforeningen, Pia Friis Laneth, gjorde det med sin *Lilys Danmarkshistorie*. I *Solskin for det sorte muld* har han tegnet en række levende billeder af en storhedstid i dansk landbrugs historie, og dermed ydet et meget væsentligt bidrag til forståelsen af hele det danske folk historie.

Vi i Morsø Biblioteksforening vil med hans foredrag ikke alene få meget mere at vide om dette folkelige gennembrud i åndsliv og økonomi, men også høre mange konkrete historier om netop 'vores', morsingboernes, ikke så helt ringe betydning for dets udformning og succes.